

# Χαιρετισμός του Δημάρχου Πρεσπών στα αποκαλυπτήρια του μνημείου Η. Κωστένη στη Μικρολίμνη Πρεσπών

## **Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας**

Με μεγάλη τιμή, και ιδιαίτερης χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στον Ακριτικό μας τόπο.

Σεβασμιότατοι, συγγενείς του Αρχιφύλακα Ηλία Κωστένη, Γενικοί γραμματείς υπουργείων, κύριε γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, κύριοι βουλευτές, Αρχηγέ της ΕΛΑΣ, Εκπρόσωποι των Ενόπλων δυνάμεων, κύριε περιφερειάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί πρώτου και δευτέρου βαθμού, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων και ενώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίες και κύριοι

Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του Αρχιφύλακα Ηλία Κωστένη, να θρηνήσουμε μαζί με την οικογένειά του την απώλεια και μαζί με τους συναδέλφους και τους κατοίκους της ακριτικής μας περιοχής να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την υπέρτατη θυσία του.

Θυμόμαστε και θρηνούμε, τον άδικο χαμό του από σφαίρες παρανόμων που αντί να απαντήσουν στο κάλεσμά του για έλεγχο όπως θα έκανε κάθε ένας που βλέπει μπροστά του ένστολο απάντησαν με σφαίρες τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Φίλες, και φίλοι, η ζωή του καθενός από μας είναι απλή, ξυπνάμε το πρωί και πηγαίνουμε στις δουλειές μας και δεν αμφιβάλουμε ότι όταν τελειώσουμε, θα επιστρέψουμε ασφαλείς στο σπίτι και στην οικογένειά μας. Έτσι ξεχνάμε ότι η ζωή του αστυνομικού είναι διαφορετική: ότι όταν χαιρετά την οικογένειά του δεν είναι σίγουρος ότι θα γυρίσει πίσω, ότι μπορεί να δεχθεί ένα τηλεφώνημα μέσα στη νύχτα και να πρέπει να βγει στο δρόμο ή στην ύπαιθρο για να αντιμετωπίσει άγνωστους εγκληματίες που μπορεί να τον τραυματίσουν ή ακόμα και να του αφαιρέσουν τη ζωή.

Στο πρόσωπο του Αρχιφύλακα Κωστένη τιμούμε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν ταχθεί στο καθήκον να επιβάλουν την τήρηση των νόμων που έχουν ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων. Αυτό το δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον που επιτρέπει σε μας τους υπόλοιπους να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια και να πηγαίνουμε στις δουλειές μας το επόμενο πρωί χωρίς να ανησυχούμε για την ασφάλειά μας και την ασφάλεια της οικογένειάς μας.

Ο Ηλίας έπεσε αντιμετωπίζοντας, όχι το εγχώριο αλλά, το διασυνοριακό έγκλημα. Ξέρουμε ότι η Αστυνομία μπορεί να αντιμετωπίσει αλλά δεν μπορεί να εξαλείψει το έγκλημα οποιασδήποτε μορφής. Για να συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή μας υπάρχει ένας δρόμος: η διασυνοριακή συνεργασία, η συνεργασία στην αστυνόμευση, στην πυρόσβεση, στην προστασία του περιβάλλοντος, στον πολιτισμό. Στο ίδιο πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εύκολες μετακινήσεις από τοπικές και εύκολα προσιτές σε κατοίκους και επισκέπτες συνοριακές διαβάσεις, και τελικά η κοινή πρόοδος των τριών κοινωνιών των κρατών που μοιράζονται τις Πρέσπες.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε στην Μικρολίμνη, στον χώρο που μεταφέρθηκε, τραυματισμένος ο Αρχιφύλακας Κωστένης. Το χωριό έχει αλλάξει πολύ τα τρία χρόνια που μεσολάβησαν από την δολοφονία του Αρχιφύλακα Κωστένη, από ένα σημαντικό έργο ανάπλασης που έχει αναβαθμίσει την μορφή του οικισμού και ιδιαίτερα της παραλίμνιας ζώνης στην οποία βρισκόμαστε. Το έργο αυτό σχεδιάστηκε από τους προκατόχους μας και

υλοποιήθηκε στην δική μας θητεία με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και φιλοδοξεί να κάνει τη Μικρολίμνη πόλο έλξης επισκεπτών και που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μας κάνει την τιμή να εγκαινιάσει στην συνέχεια.

Ο Δήμος Πρεσπών θεώρησε καθήκον του, στο χώρο αυτής της σημαντικής επένδυσης, (της σημαντικότερης που έχει κάνει η χώρα μας τα δύσκολα αυτά χρόνια στις Πρέσπες), να αναγείρει το μνημείο αυτό ώστε κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες που απολαμβάνουν το τοπίο και θαυμάζουν την βιοποικιλότητα των Πρεσπών να μην ξεχνούν που οφείλουν την δυνατότητα αυτή.

Αυτό το μνημείο, που φιλοτέχνησε ο αξιόλογος νέος γλύπτης Φίλιππος Καλαμάρας, έχω την τιμή να ζητήσω από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και ήδη από το 2004 επίτιμο Δημότη Πρεσπών, να τελέσει τα αποκαλυπτήρια.